



Orde van dienst
Zondag 7 juli 2024
10.00 uur

Overstapviering
'Jij bent uniek'

Ontmoetingskerk te Rhenen

Voorganger : ds. Peter Breure
Muziek : Ontmoetingsband

Welkom door de ouderling van dienst

We verstillen ...

Aanvangslied: Adem om van God (Psalm 145 Psalmen voor nu))

God, ik adem om van U te zingen
Alle dagen zing ik, dank op dank
Groter bent U, dan in duizend levens
een mens bevatten kan
Wat U doet, gaat elke taal te boven
Maar erover zwijgen wil ik niet
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen
Uw goedheid met dit lied, dit lied
Hij vergeeft, Hij vergeeft
Veegt weg wat wij verkeerd doen.
In zijn liefde blijft Hij dichtbij
Dichtbij al zijn mensen
Dichtbij alles wat Hij leven gaf

Al wat adem kreeg en levenskrachten
Dankt U dat het U als koning kent
Laten alle landen van de aarde
Beseffen wie U bent
En als iemand valt of door het leven
Kromgebogen wordt, dan helpt de Heer
Alle mensen die Hem kennen, weten
God is er altijd weer, steeds weer
Wat Hij doet, wat Hij doet
Toont ons zijn grote liefde

Roep Hem, roep maar: Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je
Pak zijn hand, dan val je niet
Van zijn liefde zal ik blijven zingen
Alle dagen zing ik Hem mijn dank
God, ik adem om van U te zingen
Ik zing mijn leven lang

Wat Hij doet, wat Hij doet
Toont ons zijn grote liefde
Roep Hem, roep maar: Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je
Pak zijn hand, dan val je niet

Bemoediging en groet

v. Onze Helper is de ENE,

a. Die hemel en aarde gemaakt heeft,

v. Die trouw blijft, altijd,

**a. en niet opgeeft wat God voor ogen staat:
een mens be-ademd met Gods adem.**

v. In ons zoeken en vinden richten we ons op die ENE

a. Die liefde is en grond van ons bestaan.

v. Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.

a. Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

v. Gegroet, u en jij,
met de vrede van die ENE
die in en met u en jou is.

**a. Zijn vrede ook met jou!
Amen.**

(we gaan zitten)

Drempelgebed: Psalm 121:1 Ik sla mijn ogen op en zie

Muziek: Hou je aan de regels: <https://www.youtube.com/watch?v=KuHBvAVRtVs>
(gekozen door Sam)

Kyriegebed

Glorialied: Heer, Uw licht en uw liefde schijnen
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein:

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein:

Gebed van de zondag

Moment met jong en oud: Wat maakt jou uniek?

Zingen: Een parel in Gods hand – Elly en Rikkert

Overstappen en zegen

Zingen: Ik wens jou – Trinity
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou (2x)

Ik wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou (2x)

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Welkom bij JOIN

Kinderen naar de nevendienst

Lezing uit het Eerste Testament:

David en Goliath - 1 Samuël 17: 1a, 8-17, 26, 34-40, 48-50

Zingen: Een toekomst vol van hoop - Sela

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop
Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U bent God de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd

Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen

Overweging

Zingen: Breng ons in balans – Schrijvers voor gerechtigheid
Heer, U bracht de aarde in balans,
ieder schepsel heeft een aandeel in die dans.
De planeten draaien in uw plannen mee.
Elke korrel zand is deel van uw idee.

Deel van uw idee is ook de mens
en U deelt met ons uw grote
scheppingswens:
laat de aarde bloeien, geef haar rust en lucht.
Wat je nodig hebt, geeft zij je weer terug.

Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een kans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

Heer, wij nemen meer dan U ons geeft
en de aarde wordt een plek waar niets meer leeft.
Zoveel schoonheid is verdwenen voor altijd.
Alle samenhang die U bedacht raakt kwijt.

Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een kans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

Het lijden groeit, de wanhoop wint terrein.
Christus, houd ons vast.
Laat in ons uw liefde sterker zijn.
Christus, houd ons vast,
Christus, houd ons vast.

Breng ons in evenwicht met alles wat U maakte.
Als we vallen, geef ons weer een kans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met de aarde.

Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

**Dankgebed, voorbeden,
stil gebed, Onze Vader** (Bijbel in gewone taal)

Onze Vader in de hemel,
laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden,
net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen u te kiezen.
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.
Want u bent koning, u regeert met grote macht,
voor altijd. Amen.

Aandacht voor de collecte

Slotlied: Lied 423: 1,2,3 Vaya con Dios en Adieu

Uitzending en zegen

Zingen: Ontvang de zegen van God voor vandaag (schrijvers voor
gerechtigheid)

Ontvang de zegen van God voor vandaag:
dat het land ons vrucht mag geven,
dat de zon ons hart verwarmt,
dat wij zijn liefde gaan beleven,
op deze nieuwe dag.

Ontvang de zegen van God voor vannacht:
dat de sterren ons verlichten,
dat de rust ons zacht omarmt,
dat zijn kracht ons op zal richten,
na elke nieuwe nacht.

Ontvang de zegen van God voor elkaar:
dat ons hart brandt voor de ander,
dat ons woord zijn vrede zaait,
dat het werk van onze handen
zijn schepping mooier maakt.
Ontvang de zegen van God voor vandaag.