



## Orde van dienst

Zondag 14 juli 2023

10.00 uur

### Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Rhenen

Voorganger : Marie Hansen-Couturier  
Muziek : Dick Hogenkamp

Thema: Back to basics

Welkom door de ouderling van dienst

We verstillen ....

Aanvangslied: NLB 218 (Dank U voor deze nieuwe morgen)

*(staande)*

Groet en bemoediging

- v. Onze Helper is de EEUWIGE,
- a. die hemel en aarde gemaakt heeft,
- v. die trouw blijft, altijd,
- a. en niet opgeeft wat God voor ogen staat:  
een wereld waar liefde woont!
- v. Gegroet, u en jij, met de vrede van onze EEUWIGE.
- a. Zijn vrede ook met jou!

Drempelgebed met woorden van Dietrich Bonhoeffer

- v. EEUWIGE onze God,  
ik roep tot U in de vroege morgen
- a. help mij te bidden
- v. en mijn gedachten te richten op U,
- a. ik kan het niet alleen.
- v. In mij is duisternis, bij U is licht
- a. Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
- v. Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
- a. Ik ben onrustig, bij U is vrede.
- v. In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
- a. Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.
- v. door Jezus Christus, onze Heer.
- a. Amen.

*(we gaan zitten)*

Lied: NLB 139 (Heer, die mij ziet zoals ik ben): 1, 2, 9, 14

Kyriegebed: Kyrie 12 (Taizé) als acclamatie

Ky - ri - e, Ky - ri - e, Ky - ri - e e - lei - son. lei - son.

Glorialied: NLB 103e (Bless the Lord)

Gebed van de zondag

Kindermoment met Kinderlied:

<https://www.youtube.com/watch?v=LitBkakovIOE>

Toelichting op het thema

Lezing: Jesaja 52: 1-6

Lied: NLB 117d (Laudate omnes gentes)

Lezing: Marcus 6: 6b-13

Lied: NLB 900 (Nada te turbe)

Overweging

Stilte

We kijken en luisteren naar: Pelgrimsgebed (Amanda Strydom)

Tekst Zuid-Afrikaans:

*Vader God U ken my naam  
My binnegoed en buitestaan  
My grootpraat en my klein verdriet  
My vashou aan als wat verskiet.  
U ken my vrese en my hoop  
Die pad wat ek so kaalvoet loop  
Die pad het U lankal berei  
U maak die pad gelyk vir my.*

*Alle pelgrims keer weer huistoe  
Elke swerwer kom weer tuis  
Ek verdwaal steeds op die grootpad  
Soekend na U boardinghuis.*

*Moeder God U ken my waan  
My ego en my regopstaan  
Die drake waarteen ek bly veg  
U wys my altyd weer die weg.*

*U het my met U lig geseën  
Die lig strooi ek op iedereen  
Net U weet hoe my toekoms lyk  
Ek het niks, U maak my ryk.*

*Alle pelgrims keer weer huistoe  
Elke swerwer kom weer tuis  
Ek verdwaal steeds op die grootpad  
Soekend na U boardinghuis.*

Nederlandse vertaling:

Vader God, U kent mijn naam  
Mijn binnenkant en buitenstaan  
Mijn grootspraak en mijn klein verdriet  
Mijn vasthouden aan wat verschiet

U kent mijn angsten en mijn hoop  
Het pad dat ik zo blootsvoets loop  
Dat pad hebt U al lang bereid  
U maakt het pad gelijk voor mij

Alle pelgrims gaan weer naar huis  
Elke zwerver komt weer thuis  
Ik verdwaal steeds op de wegen  
Zoekend naar Uw opvanghuis

Moeder God, U kent mijn waan  
Mijn ego en mijn rechtop staan  
De draken waartegen ik vecht  
U wijst mij altijd weer de weg

U hebt mij met Uw licht gezegend  
Dat licht strooi ik op iedereen  
U kent de toekomst, ook voor mij  
Ik heb niks, U maakt mij rijk

Alle pelgrims gaan weer naar huis  
Elke zwerver komt weer thuis

Ik verdwaal steeds op de wegen  
Zoekend naar Uw opvanghuis

<https://www.youtube.com/watch?v=34PYPYWmCS4>

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied: NLB 419 (Wonen overal)

Uitzending en zegen: gezongen AMEN